

# Anders Boman`s historie

---

Anders Boeman er født i Maria Magdalena Forsamling i Stockholm den 21. september 1755, hans far var jernbærer og sømmager Anders Anderson Bohman og moderen Maria Christina Hudding. Der vides ikke noget om hvad Anders har beskæftiget sig med indtil 1792, hvor han er tjener for adelsmanden Carl Fredrik Ehrensvärd. Anders er på dette tidspunkt 37 år, og ugift. 1792 er det skæbnesvanger år, hvor den svenske konge Gustav den 3. bliver skudt, det sker den 17. marts, og han dør efterfølgende af sine kvæstelser den 29. marts. En af de anklagede er Carl Fredrik Ehrensvärd, og han bliver først dødsdømt, og sidder i arresten på Ridderholmen i Stockholm fra den 28. marts til den 15. august, hvor han bliver benådet, men frataget alle sine adelige privilegier og landsforvist. Det er en meget hård dom, da Ehrensvärd kun var meddeler og under kommando.

Hans tjener Anders Boman, der står for opsyn med heste og vogne, kører under bevogtning, Carl Fredrik Ehrensvärd og nogle af de andre landsforviste adelsmænd til Helsingborg. Fra Helsingborg sejler han formodentlig til Helsingør, hvorefter han forsætter direkte mod Holsten. Han ville oprindeligt til Frankrig, for at blive officer, men må opgive på grund af uroligheder, så han forbliver i Holsten fra 1792 til 1798, hvor han forvalter sin ungdomsven K. Chr. Bennets landejendom, han er ifølge et notat i Hamborg den 3/4 1793.

Anders Boman bosætter sig i 1794 på Græsted Overdrev, men forinden er han blevet gift med Birthe Cathrine Samuelsdatter Rosenberg den 8. december 1793 i Hørsholm Slotskirke. Det er usikkert hvem denne Rosenberg er og om hun er fra Sverige eller Danmark. Formodentlig er Anders Boman i første omgang kørt med Carl Fredrik mod Holsten, men han bliver som sagt viet i Hørsholm i 1793.

Carl Fredrik Ehrensvärd kommer i de førende kulturelle kredse i Danmark, Rahbek's og Heiberg's, og hos sidstnævnte møder han P. A. Heibergs hustru Thomasine, og de to forelsker sig i hinanden. P.A. Heiberg bliver landsforvist, og Thomasine forlanger skilsmisse, for efterfølgende at gifte sig med Carl Fredrik Eherenscärd-Gyllembourg i Nikolai Kirke, København den 17. december 1801. Carl Fredrik tilføjede sin moders efternavn Gyllembourg, da han kom til Danmark, og Thomasine Gyllembourg bliver senere kendt som forfatterinde, og en overgang portrætteret på en af de danske pengesedler. Carl og Thomasine køber gården Ruhedal i Gyrstinge Sogn mellem Ringsted og Sorø i 1801, for penge de har lånt af hendes far, men gården brænder i 1806, og parret flytter til København.

Birthe Cathrine Rosenberg føder deres første barn i 1794 og han bliver døbt Jens Andersen, hvilket er lidt mærkeligt, han burde hedde Anders eller Samuel efter fædrene. Derefter kommer der 3 piger Christine Andersdatter, Margrethe Andersdatter og Ane Andersdatter, og i 1805 endnu en søn Samuel Andersen. De vokser op på Græsted Overdrev på det sted der senere kommer til at hedde Bomansminde.

Kilder:

**Direkte efterkommer af Anders Boman, Tine Elisabeth Siig Samuelson skriver i marts 2018:**

*Min slægt Samuelson nedstammer direkte fra Anders Boemann, og historien om den svenske forfader med forbindelse til mordet på den svenske konge, er den som vi altid har fået fortalt. Hvad jeg også har fået fortalt er, at der i Thomasine Gyllembourgs (som giftede sig med Ehrensvärd) efterlodte papirer findes nedskrevet, at hun og hendes mand besøgte Anders og hans familie. De papirer findes formentligt på Det Kongelige Bibliotek. Mit gæt er at de forholdsvis tidligt forlader Ehrensvärd derfor måske giftermålet i Hørsholm?*

*Jeg tror også på historien om forbindelsen til Ehrendsvärd/Gyllembourg, alle andre historie i min slægt, som jeg har tjekket, har været sande, og den er for fantastisk til at være opfundet.*

*Jeg tror på hun hedder Birgitta Catharina og ikke andet, hun er svensk og har ikke danske navne. Efternavnet er formentlig Rosenberg, og måske er hun en Samuelsdatter. Der var jo fejl i både det ene og andet.*

**Tove Marie Jørgensen der også er direkte efterkommer af Anders Boman fortæller i marts 2018, nogenlunde den samme historie:**

*Der skulle på Sorø Akademi befinde sig nogle arkivalier der beskriver at Anders Boman var involveret i den svenske konge Gustav den 3. død. Han blev myrdet i operaen på Stockholm Slot til et maskebal. Anders Boman havde opsyn med heste og vogne hos Ehrensvärd, og han kørte derfor den hestevogn, som nogen af attentatmændene flygtede i.*

**Poul Viggo Sørensen direkte efterkommer af Anders Boman skriver i et brev til en dame, som har refereret til Birthe Dalby Sonne:**

*Andreas Boman kom fra Stockholm i 1792, og slog sig ned på Græsted Overdrev i 1794. Den ejendom der hedder Bomans Minde, var i familiens eje til 1949. Den sidste af min mors ( Laura Marie Samuelson) familie, der boede der, var Marie Hagstrøm i Græsted.*

*Poul Viggo Sørensen var på Stockholms Stadsarkiv omkring 1981 og her brugte han 3 dage på at finde Anders Bohman, og det lykkedes, (hvad han fandt er desværre ikke beskrevet).*

Eghe konklusion:

Anders Boman fik sig nok godt betalt, at han kunne købe en gård i Danmark, nærmere betegnet den gård der kom til at hedde Bomansminde. Den ligger på Ryttermosevej ved Græsted i Maarum Sogn, og er ridecenter i dag 2018. Vejen er omlagt i dag, men det var den gamle vej fra Maarum til Græsted.

Ifølge Rigsarkivet skulle Carl Fredrik Ehrensvärd-Gyllembourg sidde i arrest på Ridderholmen i Stockholm fra 28/3 til 15/8 1792 hvor han bliver benådet. Herefter bliver de benådede fanger, under bevogtning, ført til Helsingborg. De sejler formodentlig til Helsingør, hvorefter han ifølge arkivet tager direkte til Hamborg og Holsten, hvor han er fra 1792 til 1798, her forvalter han sin ungdomsven K. Chr. Bennets landejendom, han er ifølge et notat i Hamborg den 3/4 1793. Anders Boman bosætter sig i 1794 på Græsted Overdrev, og har således kun været hos Carl Fredrik i kort tid, hvis han i det hele taget er fulgt med ham til Holsten.

Gustav den 3. blev skudt den 17. marts 1792 og døde den 29. marts.

*Polischefen Henric Liljensparre, som ledte utredningen, kunde redan den första dagen gripa den huvudmisstänkte, adelsmannen Jacob Johan Anckarström. Det var gärningsmannens bortkastade pistoler som avslöjade honom.*

*Anckarström erkände nästan omedelbart. Inom några dygn kunde ytterligare fyra högadliga personer gripas, Clas Fredric Horn, Adolph Ribbing, Carl Fredrik Ehrensvärd, Carl Pontus Lilljehorn.*

Disse adelsmænd fik deres dødsdomme ændret til landsforvisning, andre slap med milde domme, kun Anckarström blev pisket, halshugget og parteret.



Carl Fredrik Ehrensvärd-Gyllembourg



Thomasine Gyllembourg